

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ  
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,  
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ & ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

22 Marsden Crescent, St Albans

93672860, 0421704806

π. Δημοσθένης Νικολάου

[frdemos@stparaskevi.org.au](mailto:frdemos@stparaskevi.org.au)

[www.stparaskevi.org.au](http://www.stparaskevi.org.au)

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017**



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

**ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ**, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα ψαλλεί ο Μικρός και Μέγας Παρακλητικός κανόνας της Θεοτόκου εναλλάξ από 5-6 το βράδυ.

**ΚΥΡΙΑΚΗ 6<sup>η</sup> Αυγούστου, ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ**, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-11.00πμ

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11<sup>η</sup> Αυγούστου, ΑΓΡΥΠΝΙΑ** Ευαγγελισμός της Μεταστάσεως της Θεοτόκου, Παράκλησις Εσπερινος, Αρτοκλασία, Όρθρος και Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνα, 7.00μμ-12.30πμ

**ΚΥΡΙΑΚΗ 13<sup>η</sup> Αυγούστου, Αγ. Μαξίμου του Ομολογητού**, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-11.00πμ

**ΔΕΥΤΕΡΑ 14<sup>η</sup> Αυγούστου, Μιχαίου προφήτου, προεόρτια Κοιμήσεως της Θεοτόκου**, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-9.30πμ  
**ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕ ΕΓΚΩΜΙΑ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΙΑ** 7.00-8.30μμ

**ΤΡΙΤΗ 15<sup>η</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ** Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-11.00 πμ

**ΚΥΡΙΑΚΗ 20<sup>η</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ**, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-11.00 πμ

**ΤΕΤΑΡΤΗ 23<sup>η</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ**, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-10.00 πμ.

**ΠΕΜΠΤΗ 24<sup>η</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΟΛΟΥ**, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-10.00πμ

**ΚΥΡΙΑΚΗ 27<sup>η</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ**, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-11.00 πμ

---

**ΤΡΙΤΗ 29<sup>η</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΑΠΟΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΙΜΙΟΥ  
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, 'Ορθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-10.00πμ (ΝΗΣΤΕΙΑ-  
ΑΛΛΑΔΩΤΗ)**

**ΠΕΜΠΤΗ 31<sup>η</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,  
'Ορθρος και Θεία Λειτουργία 7.30-10.00πμ**

---



Μια σπάνια εικόνα της Παναγίας τριών ετών.

## Η ΠΑΝΑΓΙΑ

Στις δυσκολίες της ζωής να λες “Παναγιά μου” – Αυτή ξέρει, βλέπει, παρακολουθεί, βοηθάει!

Η παρουσία της Παναγίας στη ζωή μας:

Δεν είναι τυχαίο που κάθε φορά που μας συμβαίνει κάτι κακό λέμε «Παναγιά μου» ή έστω προληπτικά... για να μην συμβεί.. σαν να ξορκίζεις το κακό.. πάλι «Παναγιά μου» θα φωνάξεις, θα σκεφτείς, θα μουρμουρίσεις!

Η Παναγία είναι δίπλα μας, πάμπολλες οι μαρτυρίες ανθρώπων (πιστών και απίστων) που βίωσαν το Θαύμα Της. Είτε σαν εκπλήρωση της επιθυμίας που ήταν αίτημα στη Προσευχή, είτε σαν όραμα είτε σαν ένα απλό σημάδι.. που εκείνη τη στιγμή κι αυτό το απλό σημάδι εσύ θα το δεις σαν σανίδα σωτηρίας στο φουρτουνιασμένο πέλαγος από προβλήματα που βρίσκεσαι, όπως αναφέρει το [panagiamegalohari.gr](http://panagiamegalohari.gr).

Όπως είπαμε και πιο πάνω, η Παναγία δεν κάνει εξαιρέσεις, του τύπου «Εσύ πιστεύεις – Θα σε βοηθήσω» & «Εσύ δεν πιστεύεις – δεν θα σε βοηθήσω».

Η Παναγία μας, βοηθάει και τις δύο πλευρές... – θα μου πεις «γιατί;» – Η απάντηση έρχεται από μόνη της μέσα από μια ερώτηση: Ποιά Μάνα δεν αγαπάει τα παιδιά της;;;

Μία Μάνα που γέννησε την Αγάπη...τον ίδιο τον Χριστό, πως είναι δυνατόν να μην ξεχειλίζει από αγάπη;

Αυτή η Αγάπη κάνει την Παναγία μας «ευάλωτη» στο να εθελουφλεί και να βοηθάει συνεχώς τους ανθρώπους.. εθελουφλεί και δεν βλέπει τα σφάλματά μας, προσπερνά τις αμαρτίες μας, κάνει στην άκρη τον βρώμικο χαρακτήρα μας και Παρακαλεί τον Υιό της και Θεό μας, για να Εισακούσει τις Προσευχές και τα αιτήματά μας για να μας δώσει λύση στα προβλήματά που μας ταλαιπωρούν.

Με δάκρυα στα μάτια η Παναγία παρακαλεί τον Χριστό για να μας σώσει! Να μας εισακούσει!

Πόσο μεγάλη είναι η Καρδιά Της, για να χωράει μέσα της τόση αγάπη και συγχώρεση;!

Ο Χριστός ακούει την Παναγία, ότι του ζητήσει Αυτός θα Της το εκπληρώσει, η παρρησία που έχει η Παναγία μας στο Χριστό είναι μοναδική, θα μπορούσε κανείς να πει, πως ακόμα και από την κόλαση η Παναγία μπορεί να πάρει κάποιον άνθρωπο και να τον πάει στον Παράδεισο.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι μόνο το Σταυρό σας...και δυο ευχές: «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς» και «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» ... αυτά αρκούν!

Μια όμορφη ιστορία από το Άγιο Όρος λέει:

«Κάθε φορά που νύχτωνε στον Παράδεισο, ο Άγιος Πέτρος, έκλεινε τα θυρόφυλλα και μετρούσε στα τεφτέρια του πόσοι είχαν μπει στον Παράδεισο. Ύστερα έβαζε τα ονόματά τους πλάι σε εκείνους που ήδη ήταν μέσα από καιρό και έβρισκε τον αριθμό.

Το άλλο πρωί μετρούσε πάλι τους παραδεισένιους ανθρώπους και πήγαινε να ανοίξει την πόρτα. Μα για καιρό έβλεπε τούτο το παράδοξο:

Ενώ αποβραδís είχε μετρήσει πως αυτοί που είχαν μπει στον Παράδεισο ήταν δέκα, την άλλη μέρα μετρούσε άλλους 3 παραπάνω.

Μα πως γίνεται αυτό σκεφτόταν.

– Αποφάσισε να πάει στον αφέντη Χριστό και να Του πει αυτό που τον απασχολεί.

-Να φυλάξεις βάρδια είπε ο Χριστός και ο Άγιος έσκυψε το κεφάλι και γύρισε στο διακόνημά του.

Το ίδιο βράδυ ο Απόστολος του Θεού φύλαξε κατά την προσταγή του Χριστού και σαν ξημέρωσε είχε έτοιμη την απάντηση.

– Τον ρώτησε λοιπόν ο Κύριος, τι συμβαίνει...



– Το βράδυ... Κύριε... που κλείνει ο Παράδεισος ανεβαίνει η Μάνα Σου στα τείχη και βάζει τους ανθρώπους από εκεί».

Αυτή είναι η δύναμη της Παναγίας μας!

Μία πανίσχυρη προσευχή:

Θυμήσου, Κεχαριτωμένη Παρθένε Μαρία, ότι ποτέ δεν έμεινε αβοήθητος, όποιος προσέτρεξε στη δική Σου προστασία, ικέτεψε τη δική Σου βοήθεια, ή αναζήτησε τη δική Σου μεσιτεία.

Εμπνευσμένος από αυτήν την εμπιστοσύνη, προστρέχω σε Σένα, Παρθένε των Παρθένων, Μητέρα μου, σε Σένα έρχομαι, μπροστά Σου στέκομαι, αμαρτωλός και μετανοημένος.

Ω, Μητέρα του Ενσαρκωμένου Λόγου!  
Μην περιφρονήσεις τις παρακλήσεις μου,  
αλλά κατά το έλεός Σου, εισάκουσέ με.  
Αμήν.



## Ο Χριστός Μεταμορφώνεται και μεταμορφώνει!

Και φέτος ο Χριστός μεταμορφώνεται και μεταμορφώνει!

Σήμερα βρέθηκα στο Κοιμητήριο που αναπαύεται ο κατά σάρκα πατέρας μου.

Υπήρχε μια αναστάτωση. Κάποιοι πήραν από τους τάφους όλα τα μπουκάλια με το ελαιόλαδο που ανάβονται τα καντήλια των κεκοιμημένων.

Έγινε ένας διάλογος στη «γειτονιά» των τάφων με τους λοιπούς παρισταμένους. Ανάλυση του περιστατικού ο ένας, «κακιούλες» ο άλλος.... τα γνωστά! Κάποιος δεν μιλούσε καθόλου.

Ένας άλλος τον ρώτησε... «Μα δεν μιλάς;».

Ο Χριστιανός αυτός ανασήκωσε το κεφάλι και είπε: «Τώρα που μας πήραν τα μπουκάλια με το λάδι θα σας παρακαλέσω να φέροντε ακόμα μεγαλύτερα!!!».

«Γιατί ρε Τάδε» τον ρώτησε κάποιος τρίτος.

Και η απάντηση ήταν:

«Για να βρεθούν άνθρωποι να πάρουν το λάδι από τα μνήματα σημαίνει πως ο κόσμος πεινάει! Βοηθήστε έτσι διακριτικά!».

Η συζήτηση έπαψε με ηρεμία και προβληματισμό.

Με χαμόγελο βρήκαμε μια μπουκάλια λάδι και ανάψαμε από την ίδια όλοι μας τα καντήλια των ανθρώπων μας.

Ήταν η πρώτη φορά που είδα κεκοιμημένους να Κοινωνούν!  
Μεγάλη η Πίστη μας!!!

Αν θέλει, ακόμα και το πρόβλημα το κάνει αγιασμό!

Ακόμα και το περίεργο, το κάνει καλό λογισμό.  
Ακόμα και τον εγωισμό, τον κάνει Κοινωνία.

Δόξα τω Θεώ!!!

Καθώς δυνάμεθα βλέπουμε και φέτος τον Χριστό να Μεταμορφώνεται και να μεταμορφώνει!»